

# 14 Rab'bin Topluluğuna Katılıyorum



Ayşegül, birkaç ay önce Rab'be gelen Hülya'ya telefon açıp hal hatır sorduktan sonra, *"Hülya kardeş, üç haftadır toplantıya katılmıyorsun... Bir problem mi var?"* diyerek endişesini dile getirir.

Hülya, *"Yok canım, problem filan yok... İşim vardı, gelemedim. Üstelik sen, 'Rab her an bizimle beraber, dua etmek için ibadethaneye gitmemiz gerekmez' dememiş miydin? Şimdi niçin şariatçılık yapıp da 'İlle de katılacaksın' diyorsun?"* diye karşılık verir.

Sizce, Hülya düşüncelerinde haklı mıdır, haksız mı? Her yerde dua etmek mümkünse, imanlılar topluluğuna katılmamız neden gereklidir?



Bu çalışmayı yaptıktan sonra, imanlıların topluluğunun ne olduğunu ve her imanlının neden düzenli bir şekilde katılması gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.



## İyi Bir Alışkanlık

1. Kutsal Kitap'ta bulunan tavsiyeler, esasında birer buyruk teşkil eder. İbraniler 10:24-25 ayetlerindeki "*düşünelim*" ve "*yüreklendirelim*" sözleriyle, bize iki tavsiyede bulunur. Bu ayetleri inceleyerek bu tavsiyelerden meydana gelen iki buyruğu kendi sözlerinizle yazınız.

a)

b)

2. Bu ayetlerde anahtar olan "*birbirimiz*" kelimesi kimleri kasteder?

3. "*Bazılarının alıştığı gibi*" sözüyle başlayan 25. ayette, kaçınmamız gereken kötü bir alışkanlıktan söz edilir. Bu kötü alışkanlık nedir ve yukarıda çıkardığımız iki buyruk açısından bu alışkanlık neden zararlıdır?

İmanlılar topluluğuna neden mi katılmamız? Her şeyden önce, "*bir araya gelmekten vazgeçmeyelim*" diyen ayetin emri olduğu için katılmamız. Üstelik, imanlılar bir araya gelmekten vazgeçerlerse, birbirlerini Rab'bin yolunda teşvik etmeleri imkânsızlaşır.



Rab'bin isteği uyarınca **iyi bir alışkanlık** edinecek olursak, imanlılar topluluğuna düzenli bir şekilde katılmaya özen gösteririz.

Ama imanlılar topluluğu nedir ve katıldığımızda neler yapacağız?

### ”Kilise” Bina Değil midir?



Kaynak: Michael Dechev / Shutterstock.com



Kaynak: Andre Blais / Shutterstock.com

Sokaktaki insana, “Türkiye’de kilise var mı?” diye sorsak, büyük ihtimalle, “Tabii ki var! Göreme’de düzinelerce eski kilise var” veya “Her yerde değil, ama İstanbul’da var. İstiklâl Caddesi’nde kocaman kiliseler var” gibi cevaplar alırız. Nitekim sözlüğe baktığımız zaman, kilisenin karşılığı, “Hristiyan tapınağı” şeklindedir.



Kaynak: Pawel Kowalczyk / Shutterstock.com



Kaynak: http://www.webshots.com

Kilise kelimesinin alışlagelmiş anlamı “Hristiyan ibadethanesi” olabilir, ama bu tanım İncil’deki asıl kavramı karşılamıyor. Çalışmamıza devam etmeden önce, Kutsal Kitap’taki bilgilere uygun bir “kilise” tanımına bakalım.

#### Kilise Ne Demektir?

İncil’in yazıldığı Grek dilindeki “*ekklesia*” kelimesi “kilise” şekliyle dilimize geçmiştir. İncil’de yüz defadan fazla geçen “*ekklesia*” (kilise) kelimesi, bina değil, *bir arada olmaya çağrılmış bir topluluk* anlamındadır.

İncil’de bu kelime, hem yerel imanlılar topluluğu hem de Pentikost Günü’nden Mesih’in tekrar gelişine dek Mesih’e iman eden kişilerin tümü kavramlarını belirtmek için kullanılmaktadır. Bu ikinci kavramı, yani Pentikost Günü’nden Mesih’in ikinci gelişine dek yaşayan bütün Mesih imanlılarını belirtmek için bazen “**evrensel imanlılar topluluğu**” tabiri kullanılmaktadır.

İncil’de kiliseye “*sır*” denir. Bu “*sır*” kelimesi, Tanrı’nın Eski Antlaşma zamanlarında açıklanmamış ama Mesih’in gelişiyile artık ilan edilen bir tasarısını belirtmek için kullanılır. Hem Mesih’e iman eden Yahudileri hem de Yahudi olmayanları Mesih’te tek bir beden olarak bir araya getirecek olan kilise, Mesih’in gelişinden önce bilinmiyordu (bkz. Efesliler 2:11–3:1-13).

Buna göre, Kutsal Kitap’ı yorumladığımız zaman, Eski Antlaşma dönemindeki İsrail ile Yeni Antlaşma döneminde ortaya çıkan kiliseyi birbiriyle karıştırmamaya dikkat etmeliyiz. Ancak yorumlamada bu doğru adım atarken tanrıbilimsel bir tuzağa düşmemeliyiz. İmanlıların kurtuluşu her iki dönemde aynıdır: iman yoluyla lütufla; ayrıca her iki dönemdeki imanlıların geleceği Mesih’le beraber olacaklar.



O zaman kilise bir bina değil, kilise **biziz!** İmanlılar topluluğunu düşündüğümüz zaman, iki önemli boyut her zaman gözümüzün önünde olmalıdır: İmanlılar ile Rab arasındaki ilişki, kilisenin **dikey boyutunu** oluşturur; imanlıların birbiriyle olan ilişkisi kilisenin **yatay boyutudur**. Kutsal Kitap, kilise olarak bilinen imanlılar topluluğunun işleyiş ve niteliklerini öğretmek amacıyla üç önemli benzetmeye başvurur. İmanlılar topluluğunun dikey ve yatay boyutlarına dikkat ederek bu üç benzetmeyi inceleyelim.

### Beden ve Baş Benzetmesi

1. Koloseliler 2:18-19 ayetlerini okuyalım. Bu ayetleri okurken imanlılar topluluğunun **dikey** boyutunu düşünelim.
  - a) Ayet 19'a baktığımız zaman, imanlılar topluluğu olan beden, baş ile nasıl bir ilişki içindedir ve bu ilişki nasıl bir sonuç sağlar?
  - b) Bedenin üyeleri başın kontrolü altında kaldıkça tüm beden düzenli ve sağlıklı bir şekilde işler. Sizce, bedenün üyeleri olarak baş olan Mesih'in kontrolü altında kalmamız için neler gereklidir?
2. Beden benzetmesinden imanlılar topluluğunun **yatay** boyutu hakkında ne öğrenebiliriz? 1. Korintliler 12:14-27 ayetlerini okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  - a) Ayet 18'e göre, üyelerin farklılıklarına nasıl bir gözle bakmalıyız?
  - c) Ayet 25-26'yı tekrar okuyunuz. Bu ayetlere göre, bedenün üyeleri birbirine karşı nasıl bir tutuma sahip olmalılar?
  - d) Ayet 25-26'da açıklanan tutum pratikte uygulanırsa, imanlı kardeşlerin ilişkilerinde hangi olumsuz olaylar önlenir ve hangi olumlu davranışlar sağlanır? Cevaplarınızı somut örneklerle destekleyiniz.

İkinci benzetmeye devam etmeden önce, önemli bir noktaya dikkat etmeliyiz. Baş ve beden benzetmesinde açıklanan ilişkiler kavramsal değil, gerçektir.

1. Korintliler 12:13'e göre, birbirimizden ne kadar farklı olursak olalım, "*hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.*" Ruh ile vaftiz olduğumuz için her imanlı, bedenün başı olan Mesih'ten

## Rab'bin Topluluğuna Katılıyorum

gelen ortak bir hayata sahiptir. Ancak, imanlı hayatının her safhasında olduğu gibi, bu gerçek de **imanla** yaşanır. Bütün kardeşlerle aynı bedende üye olduğumuzu imanla kavradıkça ortak yararlarımıza önem verip birlik içinde yaşayabiliriz.

### Tapınak ve Köşe Taşı Benzetmesi

Efesliler 2:19-22 ve 1. Petrus 2:4-6 bölümlerini okuyarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Eski çağların mimarlığında köşe taşı çok önemli bir rol oynardı. Binaların yapımında temelin köşesinde veya kemerin tepesine konulan köşe taşı, binanın tüm diğer taşlarının birleşmesini sağlardı. Mesih'in bütün imanlıları hangi açıdan birleştirdiğini söyleyebiliriz?



2. Okuduğumuz bölümlere göre, Mesih'in ayakta durmasını sağladığı binanın amacı nedir?
3. Tapınak ve köşe taşı benzetmesinden yola çıkarak, imanlılar topluluğunun yatay ve dikey boyutları hakkında neler söyleyebiliriz?


## Gelin ve Damat Benzetmesi

İncil’de kullanılan gelin ve damat benzetmesi şöyledir: İmanlılar yeryüzünde Mesih’e iman ederek O’nunla “*nişanlanırlar.*” Ama asıl düğün cennette, Mesih’in tekrar gelişinden sonra gerçekleşecektir. Demek ki, bu dünyada kaldığımız sürece Mesih’in nişanlısıyız. Aşağıdaki ayetleri okuyarak bu benzetmenin önemini daha iyi anlamaya çalışalım.



Kaynak: Pandorabox / Shutterstock.com

1. Pavlus, 2. Korintliler 11:2-4 ayetlerinde, “*Mesih’in nişanlısı*” için neden kıskançlık duymuştu?
2. Bu ayetlere göre, bu dünyada Mesih’in “nişanlısı” olarak yaşarken, en başta nelerden uzak durmalıyız? (İpucu: Bölümdeki “*değişik... farklı... farklı...*” kelimelerine dikkat!)
3. Vahiy 19:6-9 ayetlerine göre, gelin düğün için nasıl hazırlanmıştı?
4. İmanlıların Mesih’e yönelik sadakatini vurguladığı için, bu benzetmede imanlılar topluluğunun **dikey** boyutu ön plandadır. Yine de bu benzetmede anlatılanlar, **yatay** boyutu, yani imanlılar arasındaki ilişkileri nasıl etkiler?

İmanlılar topluluğu nedir? İmanlılar topluluğu Mesih’in bedeni, Rab’bin tapınağı, Mesih’in gelinidir. Bu üç benzetmede tekrar **Rabbimiz’in önceliğini** görüyoruz. Başsız beden yaşayamaz. Köşe taşı olmadan diğer taşlar bir bina oluşturamaz. Ve damat yoksa, gelin evlenebilir mi?

Aynı zamanda bu benzetmeler tüm **imanlı kardeşlerimizin önemini** bize hatırlatır. İmanlı fert, tek başına, söz ettiğimiz beden tapınak veya gelini oluşturamaz. Rab’bin hikmetinin tayin ettiği çeşitlilik ve birlik içinde, tüm imanlılar bedeni, tapınağı ve gelini oluşturur.

### Rab'bin Buyurduğu İki Tören

Genelde, Mesih imanlısının hayatında törenlerin pek önemli yer tuttuğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte, Rabbimiz İsa Mesih bütün imanlılar için iki daimi törenin yapılmasını buyurdu. Bu iki tören vaftiz ile Rab'bin Sofrası'dır. Normal olarak bu iki tören yerel imanlılar topluluğu içinde yerine getirilmektedir. Bu iki törenin anlam ve önemini gözden geçirelim.

#### Vaftiz

1. Matta 28:18-20 ayetlerini okuyunuz.
  - a) Bu ayetlere göre kimler vaftiz olmalı?
  - b) Bu ayetlere göre neden vaftiz olmalıyız?
2. Elçilerin İşleri 2:40-42 ayetlerine göre, Pentikost Günü'nde iman edenler, vaftiz olduktan sonra neler yaptılar?

Bu ilk imanlıların örneğini nasıl benimseyebiliriz?

İmanlı Mesih'e itaat etmek için vaftiz olur. Vaftiz olan kişi, iman edip Mesih'le birlikte yeni bir hayata kavuşmuş olduğuna tanıklık eder. Ayrıca, imanlının bu törene katılması evrensel imanlılar topluluğuna üye olduğuna dair bir göstergedir.



#### Rab'bin Sofrası

1. Korintliler 11:17-34 ayetlerini inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  1. Ayet 24-26'ya göre, bu törenin başlıca amacı nedir?

2. Aynı ayetlere bakılırsa, Rab'bin Sofrası'na neden katılmalıyız?

3. Ayet 27-32'ye göre, Rab'bin Sofrası'na katılmadan önce nasıl hazırlanmalıyız?

4. İlk Mesih imanlıları, Rab'bin Sofrası'na katılmadan önce, "agape" ya da "sevgi ziyafeti" olarak bilinen bir yemek paylaşırlardı. Bu imanlılar, farklı toplumsal konumlarda olmalarını veya maddi durumlarını gözetmeksizin Mesih'te bir aile olarak bu yemeğe katılırlardı. Bu bilgiyi göz önünde bulundurarak, 1. Korintliler 11:17-22 ve 33-34 ayetlerini tekrar okuyunuz. Korintli imanlılar nasıl bu âdeti kötüye kullanıyorlardı? Bu durumdan ibret alarak, Rab'bin Sofrası'na katıldığımız zaman, kardeşlere karşı nasıl bir tutum göstermeliyiz?



Kaynak: Jill Battaglia / Shutterstock.com

Rab'bin Sofrası imanlılar için son derece anlamlı bir törendir. Rab'bin Sofrası'na katıldığımız zaman sıradan bir yemek yemiyoruz. Mesih'in bedenini simgeleyen ekmeği yediğimizde ve Mesih'in akıtılan kanını simgeleyen kâseden içtiğimizde, Mesih'in tekrar gelişine dek Rab'bin günahlarımızı bağışlatan kurban olarak ölmesini anıp ilan ediyoruz. Aynı şekilde imanlı olarak kardeş bağımızı ve birliğimizi kutluyoruz. Ayrıca, bunu

Mesih'in gelişine dek yapmamız sadece bir zamanlama noktası değildir. Rab'bin Sofrası geleceğe bakan umut dolu bir kutlamadır. İsa'nın gelişinde egemenliği kurulacak ve biz O'nun egemenliğinde O'nunla birlikte ziyafet çekeceğiz (bkz. Yeşaya. 25:6-9; Markos. 14:24,25).

Tek bir defa vaftiz oluşumuz ve defalarca katıldığımız Rab'bin Sofrası, normal olarak yerel imanlılar topluluğunun çerçevesi içerisinde geçtiği için bizi sadece Rabbimiz'e değil, topluluktaki kardeşlerimize daha bağlı olmamızı sağlar.

Şimdi, bu iki özel törenden ayrı, imanlılar topluluğuna katıldığımız zaman bizi nelerin beklediğine bir bakalım.

### Haftalık Alışverişimi Yapıyorum

Yerel imanlılar topluluğuna nasıl gitmeliyiz? Otobüsle, dolmuşla veya yürüyerek gidebiliriz, fark etmez. Ama giderkenki **tutumumuz** son derece önemlidir. Zorluklar ve aksiliklerle dolu bir hafta geçirdikten sonra, yardım almak ve teşvik almak ümidiyle imanlılar topluluğuna katılmamız doğaldır. Rabbimiz zaten üzerimize iyiliklerini yağdırmak ister. Ama Rab'bin topluluğuna katıldığımız zaman, öncelikle "**vermek**" niyetiyle gitmeliyiz.

1. Yuhanna 4:21-24'ye göre, Tanrı bizden özellikle ne bekliyor?



## Rab'bin Topluluğuna Katılıyorum

2. Vahiy 4:9-11 ve 7:9-12 ayetlerini okuyunuz. İmanlılar topluluğuna katıldığımız zaman, kardeşlerle birlikte Rab'bin huzurundayız. Bu ayetlere bakılırsa, Rab'bin huzurundayken ne yapılır ve nasıl yapılır?
3. Bu ayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla, topluluğa katıldığımız zaman, başlıca amacımız Tanrı'ya \_\_\_\_\_ vermek olmalıdır.
4. Bu çalışmanın başında okuduğumuz İbraniler 10:24-25 ayetlerini tekrar okuyunuz. Bu ayetlere göre, kardeşlere katıldığımız zaman onlara neyi vermeyi amaçlamalıyız?

Alacaklarımız konusuna gelince Rab hem **önder ve öğretmenler** aracılığıyla hem de **diğer kardeşler** aracılığıyla bizi teşvik etmek ister. Aşağıdaki ayetleri inceleyerek bu teşviklerin neler olduğunu öğrenelim.

1. Pavlus'un Rab'bin işçisi olan genç Timoteos'a verdiği öğüt ve talimatı 1. Timoteos 4:11-16 ayetlerinde okuyunuz. Pavlus'un bu talimatta önemseydiği konular nelerdi? Bu ayetlerde vurgulanan konulara bakılırsa, Tanrı önder ve öğretmenler aracılığıyla bize neler vermek istiyor?
2. Rab diğer kardeşler aracılığıyla bizi nasıl teşvik etmek istiyor? Bunu öğrenmek için, özellikle **"birbiriniz"** kelimesine dikkat ederek aşağıdaki ayetleri inceleyiniz. Her ayetin yanına kardeşlerden bekleyebileceğimiz teşvik edici hareketleri yazınız. Üstelik, diğer kardeşlerin aynı teşvik edici hareketleri bizden de bekleyebileceklerini unutmayalım!

a) Romalılar 12:10

b) Romalılar 15:7

c) Romalılar 15:14

d) Galatyalılar 6:2

e) 1. Selanikliler 5:11

### Uygulama

1. Yerel imanlılar topluluğuna katılıyor musunuz? Daha düzenli bir şekilde katılmak için neler yapmalısınız?
2. Şimdiye kadar vaftiz oldunuz mu? Daha vaftiz olmadıysanız, neyi beklediğinizi ve ne zaman vaftiz olabileceğinizi konuşalım.
3. İbraniler 10:24-25 ayetlerindeki buyruklar uyarınca, imanlılar topluluğuna katılmadan önce *"Ya Rab, imanlı kardeşlerimi sevgi ve iyi işler için gayrete getirmek için, kardeşlerimi Rab'bin yolunda yüreklendirmek için ne yapmamı istiyorsun?"* gibi sözlerle dua etmeyi alışkanlık edinelim.

#### Ezberlemek için

*"Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim. Bazılarının alıştığı gibi, bir araya gelmekten vazgeçmeyelim; o günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da çok yüreklendirelim."*

İbraniler 10:24-25

## Öğrenci Yetiştiren İçin Çalışmanın Hedefleri

Aşağıda bu çalışmanın olgunlaşma hedefine doğru ilerlemeyi temsil eden bir takım davranışlar sıralanır. Listelenen ayrıntılar tabii ki olası bütün olgunlaşma belirtilerini içermez, ama öğrencinin ilerlemesini değerlendirmek için size yararlı ölçütler sağlar.

### Hedef

*"Öğrenci, imanlılar topluluğunun önemini anlayarak yerel topluluğa tam anlamıyla katılır."*

### Anlar

- Kilisenin bina değil, imanlılar topluluğu olduğunu anlar.
- İncil'de bulunan, en az bir benzetmeyi (beden – baş; tapınak – köşe taşı; gelin – damat) kullanarak imanlılar topluluğuyla Rab arasındaki ilişkiyi anlatabilir.
- Rab'bin Sofrası'nın ve vaftiz törenlerinin anlamını bilir.

### Duyar

- İmanlılar topluluğuna katılmasının öncelikli nedeni Rab'bi hoşnut etmektir.
- Rab'de büyümesi için imanlı kardeşlerle sık sık buluşup paydaşlıkta bulunmasının önemini farkındadır.
- Diğer kardeşleri teşvik etmeyi kendisine düşen görev olarak görür.

### Uygular

- Çalışmayı tamamlayıp İbraniler 10:24-25 ayetlerini ezbere okuyabilir.
- Rab'bin buyurduğu gibi vaftiz olur ve Rab'bin Sofrası'na anlamını bilerek katılır.
- Düzenli olarak imanlılar topluluğuna katılarak Rab'be tapınır ve Mesih'in bedeninin gelişmesine yarayan her tür hizmet ve yardımda bulunur.

Çalışmaların kullanımını hakkında daha detaylı bilgi edinmek için  
*Hristiyan Hayatın Temelleri – Kullanıcı Talimatları*  
başlıklı dosyayı okuyunuz.

Bu dosyaya şu adresten ulaşabilirsiniz:

[http://www.tanribilimhazinesi.com/index.php?konum=/calismalar/hht/hht\\_talimat](http://www.tanribilimhazinesi.com/index.php?konum=/calismalar/hht/hht_talimat)